



Musik i församlingen

Volontären Daniel Birkmose är utsänd av ELM Danmark. Här berättar han om sin vardag i Piura.

Mina uppgifter i kyrkan är att stå för lovsång, undervisa i musik, medverka i bibelstudier, undervisa i engelska och dessutom försöka få kontakt med ungdomar, till exempel genom att hålla i brädspelskvällar och annat. Tills vidare undervisar jag tre barn och två vuxna i gitarr och en vuxen i piano. Undervisningen i musik är i första hand tänkt för att få mer musik i kyrkan för just nu är det bara jag och en annan gitarrist som spelar i kyrkan på söndagar. Musikundervisningen innehåller notlära, ackordlära, skalor, teori och mycket annat.

Engelskundervisning

I engelskundervisningen har jag två elever på mellannivå och Steffen har fem-sex stycken på basnivå. För mitt vidkommande börjar alltid undervisningen med att de ska lära sig några nya ord, därefter ett temaarbete och till sist en lek med verb. Ett exempel på tema kan vara olika yrken. Nivån på kunskaperna sträcker sig från sådana som inte kan någon engelska alls till sådana som kan göra sig förstådda på engelska och har ett ganska stort ordförråd.

Hittills har vi bara haft tre deltagare på brädspelskvällarna men det beror på att jag ville undersöka om det fanns intresse – och det fanns det – så nu har jag bjudit in alla deltagarna på engelskundervisningen.

Vänner i staden

Jag har också fått ett par goda kamrater i Piura som jag är tillsammans med en del. Den ene har jag varit i Paltashaco med, det var en fin upplevelse. Paltashaco är en liten stad uppe i bergen relativt nära Piura. Planen är att jag gärna ska komma i kontakt med några fler unga människor så att det förhoppningsvis kan bli några fler unga i kyrkan. Utöver det använder jag en del tid på att lära känna kulturen och språket då det för mig är ett ganska komplicerat språk

och mycket annorlunda kultur. Jag lägger också en del tid på att lära in nya spanska sånger som jag kan använda i församlingen. Det är ett arbete som jag tycker mycket om.

DANIEL BIRKMOSE
TEXTEN ÄR HÄMTAD FRÅN
ELM DANMARKS HEMSIDA
ÖVERSÄTTNING: STEFAN NYHOLM

